

EEN DAGJE KLEUTERSCHOOL



Als voorbereiding heb ik vandaag samen met de leraar cirkels geknipt omdat knippen erg moeilijk is en niet ieder kind een schaar heeft. Zelfs de juf had het moeilijk met recht knippen na een hele tijd geen schaar aangeraakt te hebben. Ik had vouwblaadjes en allerlei kleine stukjes en sterretjes om op de engel te plakken meegenomen. Op school hadden ze plaksel en krijtjes. Inmiddels zijn we op school aan mij gewend en word ik steevast begroet met 'jjajja muzungu' (witte oma).

De kinderen begonnen met een kleur uitzoeken om de engeltjes te maken. Een kind hield het bij zwart maar die hadden we niet helaas. De Ugandese engel, tja die had er ook moeten zijn. Veel kinderen waren heel observerend bezig en genoten van wat er gebeurde. Een aantal gingen meteen aan de slag en een aantal durfde niet maar keek toe. Ik had ook twee hulpen meegenomen.

Eerste de vleugels tekenen en daarna de jurk van het engeltje versieren met papiersnippers en een ware ster. Het in elkaar zetten was niet eenvoudig. En dan nog dat draadje om de engel op te hangen. Aan het einde van de dag stonden de

Masaka, 13 december 2017

kinderen heel enthousiast klaar met hun engeltje om die op te hangen aan de stok in de klas die versierd was met takken van de heg.

De vorige keer onderweg begon ik over een lange stok die nodig was voor in de klas. Even later passeerde een vrachtwagen met die stokken en zei ik: 'ja, zo eentje!'. Nog geen 100 meter verder hadden ze er een verloren en hebben we die meegenomen naar school. Vandaag toen we op weg waren naar school was er een man de heg aan het knippen en heb ik een zak vol met dennentakjes mee mogen nemen voor de versiering. God provides, niet waar?

Nu hebben ze een week nog om de engeltjes in de klas te bewonderen voor ze meegaan naar huis.

Fijne kerst lieve kinderen!

Marleen